

Birgit Svensson - Tanzania och Zanzibar 13 jan 2012

En resa full av upplevelser utöver det vanliga. Resans tre delar gav mer än vi någonsin kunnat föreställa oss. Helt oförglömligt!

Härligt att få se vilda djur i sin egen miljö i Serengeti och Ngorongorokratern. Besöken på barnhem och i skola gav oss en insikt i hur många barn har det, där föräldrarna inte längre finns eller ej har möjlighet att sända dem till undervisning. Söndagens gudstjänst i Nzega var fantastisk, vilket engagemang besökarna visade i sin sång och musik!

Den upplevelse som satte sig djupast hos oss var tveklöst att få träffa människor och uppleva deras vardag i Nzega och Tazengwa. Människorna där lever ju under i våra ögon mycket primitiva och enkla förhållanden men visar en livsglädje och gemenskap med varandra som är långt ifrån vad vi upplever i vårt materialiserade samhälle. Det var nyttigt och tänkvärt för oss att få uppleva detta.

Människor vi lärde känna var helt underbara. Vi var hemma hos en härlig familj där vi bland annat slaktade en höna som sedan tillagades. Vi fick rensa och tvätta ris som koktes, vi skar frukter, rostade jordnötter mm. Tillagningen av måltiden under så enkla omständigheter gav oss minnen och erfarenheter för livet liksom att i 30-35 graders värme hacka i odlingen med majs, kassawa och jordnötter. Vi fick också vandra till "vattenhålet" och hämta vatten som bars hem i hink på huvudet (av dem som lyckades klara detta).

Alla de upplevelser vi fick under vår resa hade tveklöst inte blivit så genuina utan vår suveräne reseledare Sven-Axel. Hans medmänsklighet och empati för tanzanierna inklusive massajerna samt hans språkkunskaper öppnade "kanaler" för oss som vi aldrig annars kommit i närheten av.

/Birgit S

