

Familjen Bernsland - Tanzania/Zanzibar 15 feb 2012

Läste just Birgit Svenssons reseberättelse och tänkte att ”det där var ju vår resa....”

Alla fantastiska upplevelser i de många olika miljöerna var verkligen något över det vanliga. Efter tre dagar så kändes det som att vi hade varit ute en vecka, minst. Så många nya intryck att ta in.

Vi vill passa på att rikta ett stort TACK till vår fantastiska reseledare Josef som var helt suverän! Din erfarenhet, kunskap och insikt i de lokala förhållandena tillsammans med din härliga stil, språkkunskaper och kontakt med befolkningen öppnade dörrar och ledde oss in i en tidigare okänd värld och nya insikter. Våra guider och chaufförer var också fantastiska och berättade gärna spännande historier eller förklarade saker som vi undrade över. Och våra resekamrater – vilket härligt gäng! Tack för att vi fick ”hänga” med er! Alla verkade snabbt aklimatisera sig till den Tanzaniska mentaliteten, pole-pole, hamna shida!

Den storslagna naturen och närkontakten med de vilda djuren var förstås fantastiskt, speciellt att få se migrationen med hundratusentals djur spridda i alla riktningar så långt ögat nådde. Sedan känns det också lite ovant att försöka somna till lejonvrål utanför tältduken (!) vilket vi fick uppleva på Serengeti Wilderness Camp.

Men de djupaste intrycken gav ändå besöken och samvaron med lokalbefolkningen kring Tazengwa och Nzega. Trots extremt enkla levnadsförhållanden visade dem en glädje, stolthet, värme och en stor gästfrihet. Att få hjälpa till med matlagning, besöka sjukhus, skola, barnhem och bara vara med i vardagen gav många insikter och distans till livet ”där hemma”.

Nu vet vi också hur ett ”kanelbulleträd” (!) ser ut efter besök hos Mr Spice på Zanzibar. En ö med mycket historia och fantastiska stränder. En simtur med delfiner på morgon hemresedagen gjorde upplevelsen komplett och den långa resan hem kändes då oändligt långt borta.

Jag blev tyvärr tvungen att byta från shorts och kortärmad skjorta till varmare kläder på Kastrup... 30 grader lägre temperatur än dygnet innan. När går nästa resa?

/Erik Bernsland

