

Lotta och Åke - Tanzania och Zanzibar 9 november 2012

I veckan som gick fick vi ett härligt mail ifrån ett par av våra resenärer som reste med oss till Tanzania den 9 november i år. Vi frågade om det var okej om vi la ut det på vår hemsida och det var det absolut – det tackar vi för! Vi blir alltid lika glada när vi får läsa om våra resenärers äventyr och vi vill givetvis dela med oss av deras upplevelser som inspiration till er alla, så – här kommer mailet:

Jambo rafiki!

Nu är vi tillbaka igen (i alla fall kroppsligen). Men mentalt är vi helt klart kvar...

Vilken fantastisk resa det har varit och Pär har varit helt underbar som reseledare! Hela gruppen vi åkte med var jättetrevlig. Det är svårt att beskriva med ord, men vi är båda positivt berörda av alla intryck och upplevelser. Resans uppdelning i tre delar var perfekt, det blir som tre resor i en :-)

Vi såg fantastiskt många djur och mitt starkaste minne är sökandet efter en leopard. Efter några timmar, när vi började ge upp, fick vi napp. Uppe i ett träd ligger en hanne och vilar. När han sedan reser sig upp och klättrar över på en annan gren blev jag helt lyrisk :-) (Pär kan intyga för han var med i samma jeep). Mittdelen i Nzega med alla möten med glada människor, och framförallt alla glada och härliga barn var fantastisk. Jag kommer ofta på mig med att tänka på något möte eller någon person. Alla har på något sätt gjort intryck. Avslutningen på Zanzibar var lika härlig som det låter. Sol & bad, snorkling blandat med några utflykter, perfekt. Vår förlängning var dessutom alldeles perfekt. Lite vemodigt när övriga åkte hem, men vi lyckades "stå ut" med Blue Safari, Prison Island, fortsatt sol & bad och sista dygnet i Stone Town där vårt sista inköp blev 1 kg passionsfrukter för under 10 kr (tyvärr är de nu slut så vi får nog åka tillbaka och köpa fler nu...) :-). På Dhow Hotel fick vi dessutom en svit, fantastiskt lyxigt, då inget vanligt dubbelrum var klart när vi kom. Så en "otur" man kan ha ibland ;-) Med över 4000 bilder är vintern räddad, och några blev nog faktiskt ganska bra... Smakprov bifogas.

Stort tack till er alla för en helt fantastisk resa och för den utmärkta och personliga servicen vi fått från er!!! Ha det fint!

Hälsningar,

Lotta & Åke



