

Rune Frih - Tanzania och Zanzibar 2 juni 2012

Den 2 juni 2012 anordnade Explore Tours en resa till Tanzania och Zanzibar tillsammans med föreningen De Aktiva från Eskilstuna. Resan blev en enorm succé och samma gäng ska nu resa till Sri Lanka med oss i februari 2013. Här kan du läsa en härlig reseberättelse från Tanzaniareisan, skriven av resenären Rune Frih:

28 förväntansfulla Afrikaresenärer samlades utanför Teatern i Eskilstuna den 2 juni 2012. Vi tog skydd under entretaket för det var endast 6 grader och lite regnigt ute. Klockan 17:00 avgick bussen med destination Arlanda. Allt fungerade som det skulle på Arlanda och där mötte vår färdledare Sven-Axel upp. Planet lyfte enligt tidtabell, klockan 21:00.

När man så här i efterhand försöker att smälta alla intryck från den här underbara resan, kan man inte nog poängtera hur viktig vår färdledare var för att allt blev så lyckat. Vilken tur gruppen hade som fick Sven-Axel som färdledare. Hans bakgrund - att ha vuxit upp i Tanzania och som vuxen arbetat med många olika projekt i landet under många år - var en enorm tillgång. Dessutom talar han Swahili helt obehindrat och många andra dialekter som talades i Tanzania och Zanzibar. Han tog verkligen hand om oss under resan och var mycket mån om att allt skulle fungera så bra som möjligt. Han bjöd verkligen på sig själv och berättade om sin familj och om sitt liv. Vilken berättare han var! När han talade om episoder han varit med om i Tanzania satt alla och lyssnade helt hänförda. Inte bara jag, utan hela gruppen, var helt fascinerad när han berättade om händelser som han och hans familj hade upplevt i landet.

Eftersom vi upplevt så otroligt mycket under den här resan, kommer jag inte att gå in på varje liten detalj, utan välja det som gjort störst intryck på mig.

Dag 2

Efter att ha landat på Kilimanjaro Airport i Arusha, åker vi till vårt hotell. Nu stundar första mötet med tanzanierna när vi skall besöka ett växlingskontor. När bussen stannar och vi stiger av utanför växlingskontoret blir vi "överfallna" av folk som vill sälja allt möjligt. Nästan lite småchockade flyr vi in på kontoret för att få lite lugn och ro. Arusha är ingen liten stad utan har ungefär 1 miljon invånare. Staden består mest av småskjul och andra mindre byggnader. När vi växlat gjorde vi ett besök på souvenirshopen "AfriHope Handcraft" och alla hade möjlighet att köpa det de önskade sig. På kvällen gick vi ut och åt på Pepes Pizzeria och det smakade riktigt bra. Alla var mycket trötta så vi gick och la oss tidigt.



Dag 3

Frukost på hotellet. Sedan beger vi oss till Nationalparken Lake Manyara i våra safarijeepar. Vi stannar till i byn innan Lake Manyara och köper lite röda bananer och jordnötter. I nationalparken ser vi en hel del vilda djur, men det som imponerar mest på oss är nog elefanterna och girafferna. Jag reflekterar över hur stora dessa djur är, när man får möjligheten att komma dem så här nära. Vi såg en kärleksuppvaktning av en giraffhane, men giraffhonan behöver minst 3 timmars uppvaktning för att hon skall ställa upp, så vi hade inte tid att se hur det gick. Lunchen bestod av en medhavd lunchbox som vi åt i parken. Vi hade en magnifik utsikt där vi satt och åt. På eftermiddagen åkte vi till vårt hotell Kudu Lodge. Vilket toppenställe! I receptionen fick man varma servetter och juice. Efter en varm dag i nationalparken kändes det inte fel. Boendet var verkligen toppen. Rummet var på ca 70 kvm, två stora dubbelsängar och fina fåtöljer och allt annat av högsta klass. Middagen på kvällen höll också hög klass.



Dag 4

Frukost på hotellet. Sedan beger vi oss till Ngorongorokratern som också beskrivs som Edens lustgård, eftersom både rovdjur och växtätare "samsas" på en relativt liten yta. Färden dit gick över bergen, som var 2 600 meter höga. Sedan begav vi oss ner i kratern som ligger på 2 000 meters höjd över havet. Vi hade höga förväntningar på denna dag och den infriades med råge. Vilket skådespel som spelades upp inför våra ögon! Hjordar av zebror, gnuer, bufflar, babianer, elefanter och mängder av andra djur. Men kanske den största upplevelsen var att vi såg så många lejon från vår safarijeep - inte mindre än 11 st. En lejonhane kom ända fram till jeepen. Hade jag varit lite tuffare, så skulle jag klappat den på ryggen. När vi hade kört några hundra meter från lejonet, blev vi bestörta, när vi såg några massajer med barn, som vaktade sina djur. Sven-Axel förklarade för oss att lejonet är rädda för massajerna. Det sitter i lejonens gener att massajerna,

klädda i sina starka färger och försedda med spjut och kniv, är farliga att möta. Lunchen åt vi vid en liten sjö, där det fanns mängder av flodhästar. På vägen ifrån kratern delades gruppen upp. De flesta besökte en massajby, men några åkte direkt till Kudu Lodge och tog ett dopp i poolen och drack en Kilimanjaro. Jag och Inga var bland dem som inte besökte massajbyn. Den som fick med sig den häftigaste souvenirn från massajbyn var Berit. Eftersom hon hade mycket ont i sitt knä, behövde hon något att stödja sig på. Hon pratade med Masajihövdingen och lyckades köpa hans vandringsstav till ett bra pris, givetvis lyckades Berit med sin prutning. På kvällen serverades middagsbuffé på hotellet.

Dag 5

Efter frukosten åkte vi till kaffefarmen Gibb's Farm, där vi bland annat fick njuta av en underbar utsikt. Vi fick en guidad tur genom kaffeplantagen och deras stora ekologiska odling av grönsaker. Lunchen lagades av råvaror odlade på plats och efter maten serverades kaffe, som skördats och rostats på platsen. Denna lunch var absolut en av de godaste under hela resan, tyckte de flesta av oss. Något annat som verkligen stack ut, var de magnifika toaletterna med sin vidunderliga utsikt genom stora panoramafönster. Guiden berättade att det inte räckte med staket för att hålla elefanterna borta från alla odlingar. Man var tvungna att på natten göra upp eldar på strategiska ställen och på elden strödde man chili och vitlök. Efter besöket på farmen passerade vi Arusha i rusningstrafik och for vidare till Moshi där vi åt vår middag.



Dag 6

Tidig frukost på hotellet sedan bar det iväg mot byn Usangi, Eskilstunas vänort i Tanzania. Vägen upp till Usangi är krokig och smal och bitvis är den knappast framkomlig, men tack vare att vi färdas med våra safarijeepar, går det bra. Usangi ligger mycket vackert i en dal, alldeles på gränsen till Kenya. Utanför ett gammalt hus, där prästen hade sitt kontor hälsade "Mamma Neatness" oss välkomna. Sedan gick hela gruppen in till prästen, där vi fick skriva in oss. Marianne förklarade att prästen hade ansvaret för oss alla så länge vi befann oss i byn. När detta var gjort, begav vi oss till förskolan. Det blev en härlig upplevelse för oss alla. Barnen sjöng och dansade för oss med en härlig entusiasm och livsglädje. När vi sedan sjöng för dem och de kände igen våra barnvisor, blev de ändå mera uppspelta. Jag har aldrig tidigare i mitt liv upplevt att

några blivit så glada, som de här barnen blev, när vi delade ut våra gåvor till dem. Vi hade även gåvor, som skulle gå till andra behövande i byn. Programmet i byn var mycket späckat bland annat fick Inger och Kurt träffa sitt fadderbarn på en muslimsk skola. Och på vägen ut ifrån byn fick Marianne träffa sitt fadderbarn. Vi hann även med ett besök på sjukhuset där vi hade material med oss som vi överlämnade. "Mamma Neatness" visade oss sitt barnhem. Krukmakeriet som "Mamma Monia Johansson", från Torshälla, varit initiativtagare till tyckte jag var mycket intressant. Ett kvinnoprojekt som verkade fungera i detta mansdominerade land. Ett fotografi på "Mamma Monia" fanns på en hedersplats i lokalen, vilket gladdde både Marianne och Inger. Tack vare att Marianne och Inger lagt ner mycket tid och arbete, blev denna dag en av de intressantaste under hela resan. På eftermiddagen åkte vi till Same där vi åt middag på hotellet.

Dag 7

Efter frukosten åkte vi med buss ner till Bagamoyo, som ligger vid Indiska oceanen. Vi gjorde två stopp på vägen och vi märkte att det blev varmare och varmare varje gång vi stannade. Vi såg många odlingar under hela färden. Till en början såg vi stora fält med sisal, som man gör rep, snören och mattor av. De nu höll på med att skörda de stora bladen. Därefter såg vi många mangoträd, apelsinodlingar, ananasodlingar och kasavaodlingar (liknar jams). Överallt utmed vägen sålde man kol (bränsle). När det var ca 10 mil kvar fick bussen problem med air-condition och genast dök det upp folk vid bussen, som ville sälja saker. En ung pojke fick sälja några hantverk och som tack för det skaffade han fram lite vatten till bussen. När vi kommit in i bussen talade Sven-Axel om för oss att pojken tillhörde en stam, som tidigare var kända som kannibaler. Sista biten av vägen innan Bagamoyo var otroligt dålig. Stora hål och stora högar med grus som bussen fick kryssa mellan. På kvällen åt vi en god middag nere vid Indiska oceanen.



Dag 8

Vår utflykt denna dag blev något försenad, för att chaufförerna var tvungna att fixa air-condition på bussen. Vi besökte en fiskmarknad och vandrade runt bland alla stånden. Bland alla svarta människor får vi syn på en liten albinoflicka. Hon blir överförtjust, när hon träffar så många med samma hudfärg som hon. Hon pekar på sina ben. Sedan pekar hon på våra ben och ler med hela ansiktet. Därefter besökte vi Livingstone-museet och får då klart för oss hur mycket denna man kämpade för att få slut på slavhandeln. Framåt kvällen åkte vi vidare mot Dar Es Salaam. På kvällen åt vi en god middag nere vid Indiska oceanen och samtidigt får vi titta på en spännande

fotbollsmatch Danmark-Holland. Till Sven-Axels stora glädje vann Danmark. Det känns tryggt att bo och vara på det här hotellet, för det var massajkrigare som fungerade som vakter, i vanliga fall var det "vanliga" vakter.

Dag 9

Dagen ägnas åt staden Dar Es Salaam, som har 5 miljoner invånare. Staden bjöd på stora kontraster, moderna shoppingcentrar och fina hus, men för det mesta oansenliga skjul. Trafiken var intensiv, men mitt i vimlet kunde man se en flock kor komma gående. Alla fina hus var omgärdade av en hög mur, som dessutom bevakades av flera vakter. Vi besökte Tinga Tinga Centre, Muenge Carving Centre och Makumbusho Village, där vi fick se flera exempel på hur det kan se ut i olika byar i landet. De flesta av oss tog tillfället i akt och badade i havet på eftermiddagen. På kvällen middag på hotellet.

Dag 10

Avkoppling och bad på hotellet på förmiddagen. Lunch i staden. Sedan begav vi oss ner till färjan som skulle ta oss över till Zanzibar. Det blev lite kaotiskt, när vi kom till färjeläget. Vi blev omringade av personer, som ville bära våra väskor och eftersom vi inte var förberedda på detta lät vi dem göra det. De flesta bärarna var inte nöjda med betalningen som de fick, utan fortsatte att pressa oss på mera pengar. Eftersom vi förstod, att det skulle bli samma procedur på Zanzibar, överlät vi detta problem på vår färdledare. Vi gav honom pengar så att han fördelade pengarna mellan bärarna då blev det betydligt lugnare för oss. Framme i Stonetown åkte vi mot vårt hotell, som ligger på östra delen av Zanzibar. Vilket magnifikt ställe vi kommer fram till, högsta klass. Allt är perfekt, rummen, poolerna, restaurangen och inte minst den underbara stranden med alla dessa snäckor (tyckte Inga).



Dag 11

Avkoppling på hotellet med mycket sol, bad och bokläsning.

Dag 12

En händelserik dag som börjar med ett besök på en kryddfarm. Kryddfarmen var en trevlig upplevelse, inte minst för att guiden kunde lite svenska och hade ett leende på läpparna hela tiden. Efter en intressant vandring bland alla kryddor och växter fick vi en otroligt god lunch. Lunchen serverades i en byggnad med låga väggar, men med tak och mattor på golvet. Vi fick ta

av våra skor utanför och sedan slå oss ner på mattorna. Vi blev bjudna på vegetarisk mat innehållande en mängd kryddor, som vi tittat på under vår rundvandring. Personligen tyckte jag att det var den godaste lunchen under hela resan. När vi ätit klart blev vi bjudna på kokosmjölk. En liten vig man klättrade uppför en kokospalm som var ca 20 meter hög. Det var imponerande att titta på honom, han sjöng och utförde en del spektakulära rörelser under hela klättringen. Innan vi åkte därifrån fick vi möjlighet att köpa med oss kryddor av olika sorter. Vi ägnade eftermiddagen åt ett besök i Anglikanska kyrkan med dess slavkällare. I kyrkan fanns ett träkors, som man hämtat materialet från det trädet, som Livingstone blivit begravd under i Zambia. Nere i slavkällarna har man svårt att förstå hur grymma vi människor kan vara mot varandra. Rundvandringen i Stone Towns smala gränder blev en häftig upplevelse. Livliga affärsidkare hela tiden, man kunde knappast mötas två personer i bredd men det hindrade inte folk att köra vespa, motorcykel och givetvis en massa cyklar, som man fick vara beredd att möta hela tiden. Vi fick vila upp oss på Tembo hotell innan nästa aktivitet tog sin början; köpa vår egen middag i Forodhani Garden vid hamnen. Vi hade en mängd stånd att välja bland, inte helt lätt. Nästa steg var att komma överens om ett pris, som vi tyckte maten var värd. Själv lyckades jag inte så värst bra, försäljaren och jag kom inte överens om priset, trots att vi varit överens om det tidigare. När jag skulle betala kunde han inte växla till en början, men efter tjugo minuter lyckades han ge mig växel tillbaka. Kul upplevelse, men nästa gång skall jag vara lite mera på bettet. Efter en händelserik dag återvände vi till vårt fina hotell.



Dag 13

I dag beger vi oss ut på en halvdagsutflykt till den muslimska byn Paje, där vi vandrar mellan hus byggda av korallsten. Vi fick möjligheten att komma in i en hydda och se hur spartanskt de bodde. Maten lagades över öppen eld och för övrigt fanns det några slitna möbler. Kvinnan som visade sitt hem, försörjde sig med att fläta korgar och göra små fodral, som lämpade sig för mobiltelefoner. Vi hann även med att göra en kort vandring till ett par sötvattensgrottor. Därefter återvände vi hem till vårt fina hotell och ägnade resten av dagen åt bad och avkoppling.



Dag 14

Denna dag blev riktigt spännande. Vi gjorde en utflykt, som går under namnet Blue Safari och är en helgdagstur med båt ut till några småöar, där vi gjorde strandhugg. Det var intressant och se hur havet hade urholkat öarna, en del öar såg ut som svampar. Vi hade stora förhoppningar på lunchen och den infriades med råge. Kockarna, som hade åkt ut till öarna lite tidigare, bjöd på grillad kotlutfisk, bläckfisk, hummer och räkor med goda tillbehör. På vägen tillbaka blåste de upp rejält och vågorna gick riktigt höga. Det var nog många av oss som blev lite rädda, jag hörde av några som sa att de aldrig skulle utsätta sig för något liknande i framtiden. För egen del tyckte jag det var kul och spännande, men min sambo mådde väl inte så bra på slutet av färden. Väl tillbaka på hotellet så bjöd hotellet upp till fest som avslutningsmiddag. Personalen hade dukat vid en av poolerna och under måltiden blev vi underhållna med musik och sång. Det var en härlig kväll i en underbar miljö.

Dag 15 och 16

Frukost och tidig lunch på hotellet. Sedan bar det av mot flygplatsen. När vi kommer fram till flygplatsen har sällskapet blivit betydligt tuffare mot framfusiga bärare, många resenärer tog hand om sitt eget bagage. Flyget hem gick som det skulle, tiden till Stockholm stämde bra. Sverige mötte oss med ungefär samma väder som när vi lämnade landet. Regn och ca 12 grader - lite skillnad mot vad vi hade blivit vana vid.

Slutligen vill jag säga att vi är otroligt nöjda med hela arrangemanget, det har verkligen varit en helt fantastisk resa! Vi vill också passa på att tacka Marianne och Inger för arbetet som de har lagt ner på att planera denna resa tillsammans med Explore Tours – stort tack! Inga och jag har haft en otrolig tur som fick resa tillsammans med så många trevliga medresenärer på detta äventyr.
Vid pennan/Rune Frih